

11.22x22.35	1	עמוד 14	מקור ראשון - כותרת	18/12/2015	50992357-0
קונסרבטיביסחתנועה הקונסרבטיבית - 24180					

## שלמה ריסקין

# דרושה יד מקרבת

הרבנים הקונסרבטיבים באמריקה הם שותפיי, ולא אויביי.  
אין מניעה לבקר בבתי הספר שלהם

כל מי שמקרב יהודים אל היהדות, אותו מיזם מרהיב של גאולת עולם, הוא שותפיי. איני מסכים עם רחיית הנורמות ההלכתיות בידי הקונסרבטיבים והרפורמים, אבל ככה זה בדרך כלל בשותפויות: לא בכלל ההיבטים של המיזם המשותף יש הסכמה בין כל השותפים.

אני סמוך ובטוח שכאשר יהודי מתקרב אל שמירת המצוות המסורתית, גם אם צעדיו הראשונים מהוססים וחלקיים, אימוצה הראי שוני של התורה יוביל אותו בסופו של תהליך לאימוץ המכלול המופלא כולו.



החלופה העומדת בפני הנער והנערה בארה"ב ההולכים ללמוד בתיכון קונסרבטיבי איננה ישיבה אורתודוקסית, אלא בית ספר שאינו יהודי

הרב הראשי לישראל צריך לראות את עצמו כרועה הרוחני של כל יהודי ויהודי – להכיל את כולם, ולא להדיר איש. ידו המר קרבת והרגישה צריכה להיות מושטת גם למי שסטה מן הדרך, אם מעט ואם הרבה. מתוך אמונה זו שההרב קוק שבתות רבות בקיבוצים ובמושבים חילוניים, ניוון מא"רוחות שהביא עמו ונזהר מכל נזיפה והטיפה. הוא אימץ את הקיבוצניקים אל חיקו, שר ורקד איתם וסיפר להם סיפורים. ראוי שכולנו – ועל אחת כמה וכמה רבנינו הראשיים – נהיה "מתלמידיו של אהרן: אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".

שלמה ריסקין הוא רב המועצה המקומית אפרתה

הרב דוד לאו שגה שגגה גדולה כשהודיע שהיה אוסר על שר החינוך נפתלי בנט לבקר בתיכון הקונסרבטיבי מרשת 'סולומון שכטר' בנסיעתו האחרונה לניו יורק. לא רק שהרב הראשי לישראל הפגין בכך חוסר ידע מצער באשר לתנועה הקונסרבטיבית באמריקה, אלא שהוא גם חשף עד כמה התרחקו הרבנים הראשיים כיום מחזונו הכללי-ישראלי של מייסד הרבנות הראשית, הרב אברהם יצחק הכהן קוק.

נכון, התנועה הקונסרבטיבית לא מאמצת את הרבנות האורתודוקסית בהלכה, ומתוך כך מנהיגה ישיבה מעורבת בבתי הכנסת שלה ומתירה נסיעה ברכב לבית הכנסת בשבת; נכון גם שרבנים קונסרבטיבים כמעט אינם מטיפים לטהרת המשפחה או קוראים לאסור הפעלת חשמל וטלפון סלולרי בשבת. משום כך אני, יהודי אורתודוקסי, מנוע מלהשתתף בתפילות המעורבות בבתי הכנסת הקונסרבטיביים.

ובכל זאת, אני רואה את הרבנים הקונסרבטיבים באמריקה כשותפיי, לא כאויביי. האויבת שלי היא ההתבוללות, העושה שמות ביהדות ארה"ב. על פי דו"ח 'פיו' האחרון, שיעור הנישואים לאנשים שאינם יהודים בקרב הקהילה היהודית עומד על 41.2 אחוזים. הרבנים הקונסרבטיבים והרפורמים אינם מנסים להסיג את גבולה של האורתודוקסיה, שמעולם לא הייתה חוקה באמריקה כפי שהיא כיום, אלא שואפים להשפיע על יהודים בעלי מחויבות קלושה ליהדות ולציונות להעמיק את מחויבותיהם לדת.

ברובם המכריע של המקרים, החלופה העומדת בפני הנער והנערה ההולכים ללמוד בתיכונים 'סולומון שכטר' איננה ישיבה אורתודוקסית, אלא בית ספר חילוני שאינו יהודי, ציבורי או פרטי. הרב משה פיינשטיין, גדול הפוסקים באמריקה במאה העשרים, קבע שרבנים אורתודוקסים רשאים ללמד בבתי ספר קונסרבטיביים ובבתי ספר עבריים. ודאי כלולים בהיתר זה בתי הספר מרשת 'שכטר' ומחנות הקיץ 'רמה' – מעוזי המסורתיות היהודית והציונות בתנועה הקונסרבטיבית.