



ירושלים, כ"ח בסיון תשפ"ד
04 ביולי 2024

נשיא המדינה
رئيس الدولة
THE PRESIDENT

לכבוד
משפחת סאקס

בני ובנות משפחת סאקס היקרה,

אני מבקש להשתתף אתכם, בכל לבי, בצערכם הכבד על פטירת הרב אנדרו (אנדי) סאקס, זכרו הטוב לברכה.

את הרב אנדרו הכרתי לפני שנים רבות, ותמיד הערכתני אותו מאוד כאיש אשכולות, מלומד ונבון.

כישוריו הרבים, אנושיותו וחתירתו להסכמות ולהבנות בתוככי היורה היהודית הרוותחת ורווית המחלוקות, הביאו אותו למדרגת מנהיג רוחני מוערך מאוד. דומני, כי הוא היה ויישאר המחשה מובהקת לדברי החכם בקהלת: "דברי חכמים - בנחת נשמעים".

לא בכדי הוא מילא, במשך שנים ארוכות, תפקידי מפתח בהנהגת התנועה המסורתית ובכנסת הרבנים בישראל, וזכה לאמון כה רב וממושך של הציבור. אני זוכר היטב, ובהערכה עצומה, איך פעלנו יחד בתחילת שנות האלפיים, כשאני בתפקידי דאז כמזכיר הממשלה, בנוגע לתפילות הזרמים בסמוך לכותל באזור "קשת רובינסון", מה שנודע לימים "עזרת ישראל" הנותנת עד עצם היום הזה מענה ליהודים המבקשים להתכנס לתפילה או מעמד קבלת עול מצוות באופן שוויוני ומשותף.

עבורכם הוא היה ויישאר בראש ובראשונה איש המשפחה האהוב והמוערך ומורה הדרך. החלל שהוא מותיר אחריו גדול ומשמעותי, אך כמוהם גם המורשת הכבירה והחותם העמוק שהטביע על רבים מאוד, מבני משפחתו ועד רבים מתלמידיו, מוקיריו ושומעי לקחו. כך גם החותם שהוא מותיר בציבוריות היהודית-הישראלית ובוודאי על התנועה המסורתית וכנסת הרבנים בישראל.

הוא נמנה עם אנשי מעלה, שלגביהם נכונים דברי חכמינו כי אין עושים להם "נפשות" (מצבות) שכן "דבריהם הם זיכרון"; ואני משוכנע, כי על אף הכאב הגדול על אובדנו של אדם כה מיוחד, אהוב ומשמעותי לרבים, תוכלו למצוא נחמה בכך כי דמותו המרשימה ועשייתו הברוכה ורבת השנים יישארו צרובים היטב בתודעה, בזיכרון והלכה למעשה באפיקים רבים של חיינו היהודיים בישראל ובכלל.

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד. מי ייתן ותדעו, ונדע כולנו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.

שלכם, *אנדי סאקס*

יצחק הרצוג
יצחק הרצוג
נשיא המדינה